

# ליצן קטן שלהם

חיים שניידר, מהנדס במרכז החלל ביוסטון, יצא לגמלאות והחליט להפוך לליצן רפואי שמתמקד דווקא בחולים המבוגרים

עם מבוגרים מאשר עם ילדים", הוא אומר. "המבוגרים נהנים מהליצן, הם לא אדישים. אני שומע מהם הרבה פעמים 'תורה שבאת. תורה שאתה מקדיש לנו את זמנך'. בבית חולים השרון קיי בלו אותי מאוד יפה. 'הנה הליצן שלנו הגיע', הם אומרים כשאני בא.

"כשאני נכנס לחדר של חולים מבוגרים במחלקה הנפרולוגית או באורתופדית, הם מיד מגיבים בשמחה ובחיוב. לאנשים שעוברים דיאליזה אני עושה הפוגה מהכאב. במחלקה האורתופדית מתכנסים סביבי חולים ואני עושה להם הופעה. זה בהחלט לא תחביב לביישנים", הוא מסכם. "זה נותן תחושה מאוד טובה, אני גם עוזר לאנשים וגם מאוד נהנה".

נעם ברוק



חיים הליצן, בית החולים השרון

אותי דברים שעד היום אני משתמש בהם", הוא אומר. את הסטאו' עשה בבית לוינסטיין ובבתי החולים לילדים שניידר ודנה. "אז הגעתי למסקנה שיותר קל לעבוד

כשהוא נושק לגיל 70 החליט חיים שניידר לעשות הסבת מקצוע, והפך לליצן רפואי בהתנדבות. אך שלא כמרבית הליצנים הרפואיים, חיים בחר להצחיק את החולים המבוגרים והקשישים בבית חולים השרון בפתח תקווה ולא את הילדים.

שניידר נולד בארצות הברית, למד הנדסת מכונות ועבד במרכז החלל ביוסטון, שם היה מהנדס ניסוי. "זה בהחלט מקצוע לא שגרתי", הוא אומר בחיוב. לישראל הוא עלה בגיל 30, עבר בתעשייה האווירית ולאחר מכן במגזר הפרטי. "חודשיים לפני שפ"רשתי לגמלאות נסעתי אחרי אוטו"בוס שהייתה עליו פרסומת 'לך תלמד להיות ליצן רפואי'. חשבתי לעצמי, אני עומד להיות גמלאי – אולי כדאי לי לנסות".

הקורס של ארגון "שמחת לב" ארך עשרים פגישות שבהן למד שניידר מאיציק הליצן את הטריקים והטכניקות לברר את החולים. "איציק לימד

גם אתם מכירים אנשים טובים  
באמצע הדרך? ספרו לנו עליהם במייל  
24hours@yedioth.co.il